

# KINH PHẬT THUYẾT PHẬT MẪU BẢO ĐỨC TẠNG BÁT- NHÃ BA-LA-MẬT

## QUYỂN TRUNG

### Phẩm 12: HIỆN THỂ

*Như mẹ thương con lúc tật bệnh  
Thường làm cho cha mẹ sầu lo  
Mười phương Phật từ Bát-nhã sinh  
Bát-nhã thấu nhiếp cũng như vậy.  
Tất cả chư Phật trong ba đời  
Đến khắp mười phương cũng như vậy  
Đều từ Phật mẫu Bát-nhã sinh  
Bảo hộ cả tâm hạnh chúng sinh.  
Các Đức Như Lai trong thế gian  
Cho đến Duyên giác và La-hán  
Kịp đến Bát-nhã ba-la-mật  
Chỉ một vị pháp: là phân biệt.  
Trí Bồ-tát quá khứ, hiện tại  
Nhất nhất đều trú, hành pháp không  
Các Bồ-tát hành đúng như thật  
Vì thế Như Lai gọi là Phật.  
Vườn Bát-nhã hoa trái sum suê  
Phật nhờ Bát-nhã nên vui vẻ  
Mười Lực các căn đều thanh tịnh  
Chúng sanh mười phương cùng tịnh chúng,  
Cho đến chúng Thanh văn vây quanh  
Núi cao Bát-nhã ba-la-mật  
Mười phương chư Phật đều nương tựa  
Chúng sinh ba đường được cứu hộ.  
Độ rồi không sinh tướng chúng sinh  
Sư tử ở núi rống tiếng lớn  
Các thú nghe tiếng đều kinh sợ  
Phật nương Bát-nhã phát diệu âm,  
Ngoại đạo tà ma đều khiếp sợ  
Như mặt trời chiếu trên hư không  
Các tướng hiện bày khắp mặt đất  
Vua pháp trụ Bát-nhã cũng vậy,  
Thuyết diệu pháp vượt qua sông ái  
Sắc vô tướng, thọ cũng vô tướng  
Cho đến tướng, hành cũng như vậy,*

*Thức cũng đồng như các pháp kia  
Chư Phật nói pháp này vô tướng  
Khởi thấy tướng chúng sinh, hư không  
Hư không: vô tướng, không thể đắc  
Phật thuyết các pháp không tương ứng  
Không thuyết tướng chẳng không, chẳng có.*

M

Phẩm 13: CHẰNG NGHĨ BÀN

*Nếu thấy tất cả pháp như vậy  
Tất cả ngã kiến thấy đều bỏ  
Thực hành pháp Phật, pháp Thanh văn  
Đều từ Bát-nhã mà thành tựu.  
Như vua không làm trong thành ấp  
Nhưng khi có việc tự hoàn thành  
Bồ-tát là tướng nương Bát-nhã  
Tự nhiên được pháp công đức Phật.*

M

Phẩm 14: THÍ DỤ

*Nếu Bồ-tát phát tâm kiên cố  
Tu hành hạnh Bát-nhã tối thượng  
Sẽ vượt qua Thanh văn, Duyên giác  
Mau chứng được đạo quả Bồ-đề.  
Như người muốn vượt qua biển lớn  
Mà thuyền tàu đang bị vỡ tan  
Không nhờ gỗ ván, không toàn mạng  
Nếu bám vào sẽ đến bờ kia.  
Người nào không phát tâm kiên cố  
Nương vào Bát-nhã cầu giải thoát  
Chìm biển luân hồi không lúc ra  
Nơi ấy khổ não: sinh, già, chết.  
Nếu có lòng tin trì Bát-nhã  
Hiểu tánh hữu vô, thấy chân như  
Là người được tài lộc, phước trí  
Mau chứng quả Bồ-đề tối thượng.  
Như người gánh nước bằng thùng đất  
Biết không bền chắc, mau hư hoại  
Nếu dùng thùng bền chắc đựng nước  
Sẽ không hư hoại, không sợ lo.  
Những Bồ-tát không đủ lòng tin  
Xa lìa Bát-nhã cầu thoái lui.  
Còn phát lòng tin trì Bát-nhã*

Sẽ vượt Thanh văn, chứng Bồ-đề  
Chưa có người buôn nào đi biển  
Mà không làm thuyền lớn kiên cố,  
Đi thuyền kiên cố không lo sợ  
Được châu báu, được đến bờ kia  
Bồ-tát tin tâm cũng như vậy  
Lìa hạnh Bát-nhã, xa Bồ-đề.  
Người tu hành đại Trí tối thượng  
Sẽ được quả Vô thượng Bồ-đề  
Như người trăm tuổi bị bệnh hoạn  
Không thể tự mình đi đứng được,  
Nếu có hai người dìu hai bên  
Tùy ý đi đứng không sợ sệt.  
Bồ-tát mà lực Bát-nhã kém  
Thì không thể đến bờ giác ngộ  
Phải thực hành phương tiện tối thượng  
Để được quả Bồ-đề không ngại.

M

Phẩm 15: THIÊN

Có Bồ-tát trụ vào Sơ địa  
Phát lòng tin hành hạnh Bát-nhã  
Để cầu quả Vô thượng Bồ-đề  
Gần gũi bạn lành và bậc Trí.  
Làm sao được công đức đại Trí  
Nên từ Bát-nhã ba-la-mật  
Tất cả các pháp Phật như vậy  
Có được công đức nhờ bạn lành,  
Tu hành sáu độ hạnh Bát-nhã  
Tất cả hồi hướng quả Bồ-đề  
Phật uẩn không có, không thể cầu  
Chớ nói vậy cho hàng Sơ địa.  
Bồ-tát tu hành biển công đức  
Cứu vô số người ở thế gian  
Cầu Bồ-đề, tâm lìa điên đảo  
Thuyết pháp tối thượng sáng như điện,  
Nên phát tâm Bồ-đề vô thượng  
Không cầu tiếng khen, không sân giận  
Lìa uẩn, thức, giới và ba thừa  
Không thoái, không động, không chấp thủ,  
Pháp hành như vậy được vô ngại  
Thông đạt lý mẫu, lìa vọng tưởng  
Tin nghe Bát-nhã rồi giáo hóa  
Biết Bồ-tát này trụ bất thoái.

*Phật pháp rộng sâu khó biết được  
Không có người chứng, không thể đắc  
Vì lợi ích, nên chứng Bồ-đề  
Chẳng phải phát sơ tâm đã biết,  
Chúng sinh ngu si lại mê muội  
Ưu sống ở đời cầu cảnh giới  
Mà pháp không trụ không có đắc  
Từ không chỗ trụ sinh thế gian.*

M

**Phẩm 16: NHƯ THẬT**

*Cõi phương Đông hư không vô biên  
Phương Nam, Tây, Bắc cũng như vậy  
Cho đến trên dưới và bốn góc,  
Hoàn toàn không tướng, không phân biệt.  
Quá khứ vị lai và hiện tại  
Tất cả pháp Phật và Thanh văn  
Đều như thật, không thể nắm bắt  
Không nắm bắt nên không phân biệt.  
Bồ-tát ưa cầu pháp như vậy  
Nên hành hạnh Bát-nhã phương tiện  
Lìa hết tướng tức là Bồ-đề  
Bồ-tát nếu lìa lấy đâu chứng.  
Như chim bay được trăm do-tuần  
Gãy cánh không bay được một nửa  
Trời Đao-lợi và người thế gian  
Quên mất Bát-nhã nên tự đọa,  
Tuy hành năm Ba-la-mật trước  
Trải qua rất nhiều vô số kiếp  
Lại dùng nguyện lớn để nuôi dưỡng  
Lìa phương tiện liền đọa Thanh văn,  
Ưu hành Phật trí tâm bình đẳng  
Giống như cha mẹ vì tất cả  
Mà làm lợi ích và từ bi  
Thường khéo nói giáo pháp vi diệu.*

M

**Phẩm 17: ĐIỀM TỐT LÀNH Ở ĐỊA VỊ KHÔNG THOÁI CHUYỂN**

**Phẩm này thu nhiếp khắp ánh sáng Phật địa:**

*Bấy giờ, Tu-bồ-đề bạch Phật:  
Bồ-tát bất thoái rất thù thắng  
Lìa tướng nói nghe, làm sao thuyết*

## LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

*Xin Phật giảng nói tạng công đức,  
Không trụ Sa-môn, Bà-la-môn  
Hành mười điều thiện, xa ba đường  
Bậc Đại trí là tất cả tướng  
Như tiếng vọng từ trong hang núi,  
Nếu muốn giáo hóa pháp vô ngại  
Thì luôn khéo nói các giáo pháp  
Bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi  
Một niệm quán tâm đều thông đạt.  
Ba nghiệp trong sạch như vải trắng  
Không vì lợi dưỡng nên vui pháp  
Trừ cảnh giới ma, giáo hóa người  
Quán Tứ thiên mà không an trụ,  
Không cầu tiếng khen, không sân hận  
Cho đến không ô nhiễm bụi trần  
Hoặc là giàu sang và thoát mạng  
Không nhiễm chút gì của dục trần,  
Xưa nay vắng lặng đều không có  
Qua lại nhau đều có nghiệp duyên  
Nếu cầu thanh tịnh, không thoái chuyển  
Nên hành hạnh Bát-nhã tối thượng,  
Cầu Chánh biến tri, tâm nhún nhường  
Không cầu Nhị thừa, là biên địa  
Vì pháp xả thân như Tu-di  
Đó là Bồ-tát không thoái chuyển.*

M

Phẩm 18: KHÔNG

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức thâm sâu  
Xưa nay vắng lặng không hình tướng  
Như biển sâu gậy không dò được  
Đắc Bát-nhã uẩn cũng như vậy.  
Bồ-tát biết pháp thâm thâm này  
An trụ chân như không thể nhiễm  
Sáu trần, mười hai giới, thể không  
Không uẩn làm sao có được phước,  
Như người nghĩ đến cảnh dục nhiễm  
Tâm đắm nĩ sắc như mắt thấy  
Cho đến mỗi ngày luôn nhớ nghĩ  
Bồ-tát nghĩ hiểu cũng như vậy.  
Nếu trải qua nhiều kiếp bố thí  
Người trì giới, La-hán, Duyên giác  
Không bằng nói, hành pháp Bát-nhã  
Trăm ngàn vạn phần không bằng một,  
Nếu Bồ-tát quán lý Bát-nhã  
An trụ thuyết pháp mà không tướng  
Hồi hướng tất cả chứng Bồ-đề  
Làm Thầy ba cõi mà không có  
Nói pháp thành tựu mà vô tướng  
Chẳng không, chẳng thật, chẳng thể đắc  
Thực hành như vậy là giác trí  
Thành tựu được nghĩa lý vô biên  
Trong một niệm biết tất cả pháp  
Tin lời Phật dạy và người giảng  
Trong vô số kiếp những điều thuyết.  
Pháp giới không tăng, cũng không giảm  
Gọi là Ba-la-mật của Phật  
Bồ-tát nương Bát-nhã thuyết pháp  
Tâm không đắm trước vào tiếng tăm  
Cũng không nói: chứng Vô thượng giác.

M

Phẩm 19: NGANG NGA THIÊN TỬ

Ví như đèn sáng do các duyên  
Nhờ dầu, mỡ, tim đèn và lửa  
Ánh sáng chẳng từ tim, lửa, dầu  
Không lửa, không tim, đèn không sáng.  
Nếu có Bồ-tát mới phát tâm  
Không cầu quả Vô thượng Chánh giác  
Làm sao chứng được quả Bồ-đề

Do đó cũng không được tịch tĩnh.  
Từ hạt giống sinh cây, hoa, quả  
Không có giống hoa quả đều không  
Phát tâm không cầu quả Bồ-đề  
Tu hành rốt cuộc không đắc quả,  
Từ hạt giống sinh ra thóc lúa  
Quả kia chẳng có cũng chẳng không  
Đạo quả Bồ-đề cũng như huyễn  
Xa lìa hữu tánh và vô tánh.  
Vì như những giọt nước rất nhỏ  
Dần dần cũng chảy đầy bồn lớn  
Sơ tâm mong cầu quả Vô thượng  
Hành chánh pháp lâu ngày ắt chứng,  
Thực hành Không, Vô tướng, Vô nguyện  
Không cầu tịch tĩnh, không hình tướng  
Như người lái đò khéo qua sông  
Không tấp hai bên, chẳng giữa dòng.  
Bồ-tát tu hành không chấp trước  
Mới được Phật thọ ký Bồ-đề,  
Nếu biết Bồ-đề không chỗ có  
Đó là thực hành Bát-nhã Phật.  
Như đường đi nhiều bệnh, đói khát  
Bồ-tát đi vào không lo sợ  
Người sau biết rồi liền qua lại  
Không chịu chút xíu khổ nào.

M

Phẩm 20: THIÊN GIẢI PHƯƠNG TIỆN

Bồ-tát vâng giữ Bát-nhã Phật  
Biết uẩn xưa nay vốn không sinh  
Phật pháp, cõi chúng sinh đều không  
Dùng Không, Tam-muội, phát Bi, Trí,  
Như người có đức, sức hơn hết  
Hiểu rõ tất cả pháp huyễn hóa  
Cho đến binh khí, người thợ khéo  
Có thể một lòng vì thế gian,  
Cha mẹ, vợ con của người đó  
Trên đường đạo chơi gặp kẻ thù  
Nhiều người biết người dũng mãnh vậy,  
Họ an vui về, không lo sợ.  
Bồ-tát đại Trí vì chúng sinh  
An trụ vào Thiên định thứ nhất  
Hàng phục bốn ma, lìa Nhị thừa  
Cũng không mong cầu quả Bồ-đề.

Ví như hư không, không chỗ có  
Đất, nước, gió, lửa đều nương đó  
Chúng sinh ở đời được an vui  
Hư không: không ý trụ, chẳng trụ,  
Bồ-tát trụ không cũng như vậy  
Các thứ tướng hiện ở thế gian  
Do trí nguyện lực của chúng sinh  
Chẳng phải tịch tĩnh, chẳng phải không.  
Bồ-tát lúc thực hành đại Trí  
Trụ vào thiền định, không, tịch tĩnh  
Trong đó không thấy tất cả tướng  
Cũng lại không thấy không có tướng,  
Bồ-tát hành pháp môn giải thoát  
Không cầu tịch tĩnh, không hành tướng  
Như chim bay qua lại hư không  
Không trụ hư không, không trụ đất,  
Cũng như có người tập bắn tên  
Kiên trì luyện tập qua nhiều năm  
Luyện tập lâu ngày được thành thạo  
Bắn mỗi mũi tên đều trúng đích.  
Hành Bát-nhã tối thượng cũng vậy  
Tu tập trí tuệ và phương tiện  
Thẳng đến điều thiện được viên mãn  
Mới được thần thông, lực tối thượng.  
Nếu Bồ-sô chứng thần thông lực  
Trụ hư không, biến hóa thần thông  
Bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi  
Trải nhiều kiếp không hề mỏi mệt.  
Bồ-tát trụ vào không cũng vậy  
Thực hành vô tướng đến bờ giác  
Thực hành các hạnh ở thế gian  
Trải qua nhiều kiếp thắm mỗi mệt,  
Như vào đường hiểm gặp gió lớn  
Chú tâm hai tay nắm chặt dù  
Người này lo sợ không đi được  
Mãi tới gió lặn mới dám đi.  
Bồ-tát đại Trí trụ đại Bi  
Phương tiện trí tuệ là hai tay  
Cầm dù Không, Vô tướng, Vô nguyện  
Thấy pháp không trụ nơi tịch tĩnh,  
Như người tìm báu đến được nơi  
Lấy được, an vui trở về nhà  
Người ấy thỏa mãn tâm an vui  
Quyển thuộc nào mang lòng khổ não.  
Đến đảo báu không này cũng vậy

*Đắc được báu: Căn, Lực, Thiền định  
Bồ-tát không trụ tâm hoan hỷ  
Làm các chúng sinh lìa khổ não,  
Người buôn muốn lợi ích nên đi  
Đến ngõ hẻm, xóm làng, thành ấp  
Tuy được của báu cũng không ở  
Trí lớn biết đường nên trở về.  
Bồ-tát đại Trí đều biết rõ  
Trí giải thoát Thanh văn, Duyên giác  
Cho đến Phật trí cũng không trụ  
Huống là thực hành đạo hữu vi.  
Bồ-tát đại trí vì thế gian  
Trụ định: Không, Vô tướng, Vô nguyện  
Nếu được thanh tịnh, không chấp trước  
Mới có thể biết được vô vi.  
Như chưa nói tên, người chưa biết  
Nói ra rồi, mọi người đều biết  
Bồ-tát thực hành môn giải thoát  
Được nghe bạn lành dạy pháp này.  
Bồ-tát nghe pháp thâm sâu đó  
Đối với các căn đều thông suốt  
Trụ pháp Không, Vô tướng, Vô nguyện  
Không thoái không nghĩ, không thọ ký.  
Quán ba cõi giống như mộng ảo  
Không cầu-quả Thanh văn, Duyên giác  
Như Phật vì thế gian nói pháp  
Nên thọ ký ngôi vị bất thoái.  
Biết chúng sinh đọa trong ba đường  
Phát nguyện luôn luôn diệt trừ ác  
Dem lực chân thật diệt lửa uẩn  
Nên thọ ký ngôi vị bất thoái.  
Các sao xấu ác và quỷ thần  
Tạo các thứ tật bệnh thế gian  
Nguyện lực chân thật đều diệt trừ  
Bậc vô ngã cũng nên thọ ký.*

M

**Phẩm 21: MA NGHIỆP**

*Ta được thọ ký không năng, sở  
Nguyện lực chân thật được tăng trưởng  
Nếu thấy thọ ký và năng sở  
Đó là chấp trước và trí nhỏ.  
Bồ-tát chấp trước, ma liền biết  
Hiện ra bạn thân đến khuấy nhiễu*

*Hoặc làm cha mẹ trong bảy đời  
Nói ông được thọ ký tên đó.  
Ma hiện ra làm vô số tướng  
Đều nói thương, làm lợi cho ông  
Bồ-tát nghe rồi sinh vui mừng  
Đó là trí nhỏ chấp việc ma.  
Hoặc ở thành thị hay xóm làng  
Nơi vắng bẻ núi rừng hoang dã  
Tự khen đức mình, chê bai người  
Trí nhỏ nên biết bị ma xúi,  
Dù ở trong thành thị, xóm làng  
Không cầu chứng Thanh văn, Duyên giác  
Tâm này chỉ vì độ chúng sinh  
Nên ta gọi đó là Bồ-tát.  
Ở núi sâu năm trăm do-tuần  
Cùng loài thú dữ sống nhiều năm  
Hoặc kiêu mạn, chấp ngã, bức bách  
Hoặc không phân biệt biết Bồ-tát  
Bồ-tát ở đó vì thế gian  
Chứng đắc lực thiền định, giải thoát  
Hạnh tịch tĩnh chấp gì sơn dã  
Nên biết đó là việc của ma.  
Tuy ở thành thị hay rừng núi  
Thích quả Bồ-đề, lừa hai thừa  
Tu hạnh này, lợi ích thế gian  
Nhất tâm bình đẳng là Bồ-tát.*

M

Phẩm 22: THIÊN HỮU

Có bậc Đại trí, nương Thầy học  
Mau chứng đắc quả Vô thượng giác  
Cũng như thầy thuốc chữa các bệnh  
Theo học bạn lành, tâm không ngờ.  
Bồ-tát thực hành, hạnh Bồ-đề  
Nương vào bạn lành Ba-la-mật  
Quả tối thượng có thể điều phục  
Làm hai việc chứng quả Bồ-đề.  
Quá khứ, vị lai, mười phương Phật  
Thực hành chánh đạo, không đường khác  
Thực hành hạnh Bồ-đề tối thượng  
Thuyết Ba-la-mật như điện chớp,  
Như Bát-nhã Không, Vô tướng  
Biết tướng các pháp cũng như vậy  
Biết tất cả pháp thấy đều không  
Đó gọi là hành Bát-nhã Phật.  
Đắm say sắc dục và ăn uống  
Thường bị luân hồi chẳng nghĩ ngừng  
Người ngu si đều kiến diên đảo  
Pháp không thật tưởng cho là thật,  
Như nghi có độc trong thức ăn  
Do vọng tưởng này nên không ăn  
Người ngu vọng tâm, sinh ngã tưởng  
Do ngã tưởng này nên có sinh tử.  
Cũng như thường nói các phiền não  
Đối với phiền não, không chấp tướng  
Phiền não, thanh tịnh đều không có  
Vậy Bồ-tát này biết Bát-nhã.  
Như chúng sinh trong cõi Diêm-phù  
Đều phát tâm Bồ-đề vô thượng  
Bố thí trải qua hàng trăm kiếp  
Hồi hướng tất cả chứng Bồ-đề.  
Nếu như có người trong một ngày  
Thực hành hạnh Bát-nhã tối thượng  
Bố thí ngàn kiếp không bằng một  
Công đức của người hành Bát-nhã.  
Bồ-tát đại Bi hành Bát-nhã  
Vì độ chúng sinh không khởi tướng  
Thường hành hạnh khát thực trong nước  
Chứng đắc tất cả danh đại Trí,  
Bồ-tát muốn độ thoát trời người  
Cho đến các khổ trong ba đường  
Làm cho mau đến bờ giác ngộ

## LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

*Siêng năng hành Bát-nhã ngày đêm.  
Như người mong cầu báu vô giá  
Phải vượt qua biển lớn, hiểm nạn  
Không sợ hãi thì mới đạt được  
Dứt trừ buồn lo, được an vui,  
Cầu vật báu Bồ-đề cũng vậy  
Siêng thực hành công đức Bát-nhã  
Được báu vô thượng, không chấp xả  
Bồ-tát mau chứng quả Bồ-đề.*

